

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2015)

Cách mạng Tháng Tám -1945, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân



Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 đã tập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Từ đây dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cánh đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 8-1945 cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, long trọng tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta gây nên cảnh nước mất, nhà tan với biết bao tang thương, đau khổ; dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, yêu nước, đã đứng lên chống giặc ngoại xâm. Mặc dù hết sức dũng cảm và kiên cường, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh, song các phong trào đấu tranh lúc bấy giờ đều bị thất bại vì chưa có một đường lối cứu nước đúng đắn dẫn đường. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam từng bước phát triển, giành thắng lợi to lớn qua các cao trào cách mạng như Cao trào Xô - Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, Cao trào dân chủ 1936 - 1939, tạo tiền đề cho cao trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 sau này.

Cuối năm 1944, đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ II đang bước vào giai đoạn kết thúc, ngày 2/5/1945, Hồng quân Liên xô tiến vào Beclin, tiêu diệt phát xít Đức ngay tận hang ổ khiến chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Ở Châu Á, phát xít Nhật cũng đang lâm vào thế thất bại hoàn toàn. Quân Nhật và bọn tay sai bù nhìn ở Việt Nam hoang mang cao độ, đây là thời cơ rất thuận lợi cho chúng ta khởi nghĩa giành chính quyền. Trước sự phát triển hết sức nhanh chóng của tình hình đòi hỏi Đảng ta phải có những chính sách sáng suốt nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. Tận dụng thời cơ hội đó, từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945, Trung ương đã triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang). Hội nghị nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới, những điều kiện cần và đủ cho cuộc khởi nghĩa đã chín muồi, phải kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội, phải giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai, trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Ngay trong ngày 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Tiếp đó, ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa, quyết định Quốc kỳ nền đỏ sao vàng 5 cánh, Quốc ca là bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao, bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm của cả dân tộc: *“Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”* và Người đã ra lời kêu gọi: *“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”*.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu đồng bào toàn quốc từ Bắc chí Nam đã đồng loạt nổi dậy tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ ngày 14/8 đến ngày 18/8 và đã giành thắng lợi ở nhiều tỉnh phía Đông bắc, đồng bằng Bắc bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần ở miền Nam và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hội An (Quảng Nam). Sáng ngày 19/8/1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh, Hà Nội bùng dậy với một rừng cờ đỏ sao vàng, người dân đổ xuống đường tuần hành và hô vang các khẩu hiệu cách mạng. Sau cuộc mít tinh lớn, quần chúng cách mạng cốt cán xếp thành đội ngũ có các đơn vị vũ trang chiến đấu đi đầu toả ra các hướng để chiếm giữ các công sở quan trọng của chính quyền bù nhìn. Trước khí thế bùng bùng như triều dâng thác đổ của quần chúng cách mạng, quân đội Nhật tuy đông hàng vạn tên song cũng phải bó tay tê liệt, bọn bù nhìn tay sai không thể chống đỡ nổi đã phải nhanh chóng đầu hàng cách mạng. Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã cổ vũ mạnh mẽ cho nhân dân cả

nước khẩn trương tiến hành khởi nghĩa và kết thúc giành thắng lợi. Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa đã nổ ra ở Huế và giành được chiến thắng. Thắng lợi này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì đã đánh sập dinh lũy cuối cùng của chế độ phong kiến, trung tâm đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước, nơi đóng quân và bộ máy tối cao của cố vấn Nhật, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các tỉnh Nam Trung bộ và cả Nam bộ vùng lên giành chính quyền. Tại Sài Gòn, Xứ ủy Nam kỳ đã lập ra Ủy ban khởi nghĩa và quyết định vào đêm 24/8/1945 khởi nghĩa sẽ diễn ra tại Sài Gòn dưới hình thức biểu tình có vũ trang của nhân dân thành phố và các tỉnh xung quanh. Sáng sớm ngày 25/8/1945, hàng chục vạn người dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và các tỉnh lân cận đã kéo về thành phố biểu tình, thị uy giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng thắng lợi, các công sở quan trọng của ngụy quyền tay sai nhanh chóng thuộc về tay nhân dân. Ngày 28/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và kết thúc thắng lợi trong phạm vi cả nước. Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam đã thành công. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào, với toàn thế giới: Các mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời, Tuyên ngôn độc lập khẳng định: *“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”*.



Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám - 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã để lại một ý nghĩa lịch sử to lớn, đã đập tan ách thống trị gần một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, phát-xít tàn bạo; chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến lỗi thời; thiết lập nền dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước. Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn là ngọn cờ cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân đế quốc,

dấu mốc quan trọng đánh dấu sự tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Đánh giá về sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 năm tuổi đã lãnh đạo cách thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Phát huy thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã tiếp tục cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, suốt 30 năm vượt qua thử thách hiểm nghèo, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống các thế lực ngoại xâm hung bạo của thế giới đương đại, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vượt lên vô vàn khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ra khỏi tình trạng trì trệ, tạo ra thế và lực mới cho đất nước, cải thiện nhanh chóng đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc, giữ vững quốc phòng và an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế.

Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của Cách mạng Việt Nam 70 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta - một Dân tộc anh hùng, thông minh, nhân ái, đoàn kết một lòng; tự hào về Đảng ta - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam - luôn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh đến bến bờ vinh quang; tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, tư tưởng và cuộc đời vẹn toàn của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là kho tàng vô giá của dân tộc ta cho hôm nay và cho cả mai sau. Sự cộng hưởng vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam chính là những nhân tố cơ bản, cốt lõi làm nên sức mạnh vô địch của nhân dân Việt Nam trong thời đại mới.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 năm nay diễn ra vào thời điểm cả nước đang khí thế ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi đó, Đảng bộ, CBVC, LĐ và HSSV Trường Đại học Lâm nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, nắm bắt thời cơ và vận hội, vượt qua những khó khăn thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu,

nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, đưa nhà trường phát triển ngày càng vững chắc, xứng đáng là trường đào tạo đầu ngành về lĩnh vực nông - lâm nghiệp của cả nước.

Nguyễn Sỹ Hà,
Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên